

Vraag het aan Morya**Maak geen ruzie**

“God is niet degene die ruzie stookt tussen de mensen. Integendeel, Hij verlangt dat iedereen met de energie die Hij aan mensen geeft, iets maakt wat goed is en wat mooi is, niet alleen voor henzelf maar ook voor de ander. En in jezelf weet je dat.

In jezelf is er een groot patroon, is er een grote werkelijkheid, een groot plan dat uitwerkt niet alleen voor jouw leven, maar ook voor de levens van anderen.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya".

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 6: ‘Wat God je wil tonen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 111

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


